



## Open brief aan onze agrariërs

Beste agrariërs,

**Deze brief gaat er over dat het 'boeren' en zorg dragen voor de natuur hand in hand kunnen gaan. Met een beetje goede wil en gezond verstand kunt u eenvoudig bijdragen aan een grotere biodiversiteit.**

Biodiversiteit is de verscheidenheid van levensvormen, dieren en planten. Die biodiversiteit is hard nodig voor het welzijn van mens, dier en plant, maar staat steeds meer onder druk. Heel veel dieren en planten, waaronder de patrijs, verdwijnen de laatste jaren in rap tempo uit het buitengebied, uit uw werkgebied dus. Die achteruitgang van de biodiversiteit baart ons en ongetwijfeld ook velen van u, grote zorg.

De voornaamste oorzaken zijn bekend. Door intensivering, schaalvergroting, monoculturen en inzet van bestrijdingsmiddelen krijgen veel soorten dieren en planten het steeds moeilijker. De patrijs is daar het sprekende voorbeeld van. Deze vogel moet het hebben van ruigtes met variatie in planten. Daar vindt hij voedsel en kan hij zich verschuilen voor predatoren. Maar juist die ruigtes verdwijnen uit het cultuurlandschap. Dat lijkt wel een onvermijdelijk, onomkeerbaar proces.

Maar wij denken dat het tij nog te keren is. En daarvoor doen wij een beroep op u. U kunt meehelpen om de patrijs – en talrijke andere soorten dieren en planten – een betere overlevingskans te geven. En dat kan zonder grote ingrepen in uw bedrijfsvoering.

Heeft u er bijvoorbeeld wel eens bij stilgestaan dat het bewerken van een hoek in de weide u in verhouding erg veel tijd kost? Laat die hoeken lekker verruigen. Of misschien heeft u op uw land weinig productieve gedeelten in de schaduw of juist erg natte plekken die zich hier prima voor lenen.

En een patrijs broedt vaak in de randen van een perceel. Door die randen in april en mei nog niet te maaien en te bespuiten, geeft u de patrijs de kans om haar eieren uit te broeden.

Sommige agrariërs zijn bang dat er insecten of onkruiden in hun land komen wanneer ze niet alles 'kort houden'. Wij denken dat die angst overdreven is. Het tegenovergestelde zou nog wel eens het geval kunnen zijn: ruigtes en kruidenranden trekken bijvoorbeeld ook roofinsecten aan. Die ruimen weer allerlei 'schadelijke' insecten op. Dat scheelt weer in het gebruik van gif. Variatie is altijd een krachtige natuurlijke remedie geweest.

U hoeft geen 'natuurboer' te worden om soorten als de patrijs te laten overleven. Elke boer boert immers met de natuur. Het is meer een kwestie van "maatwerk en een beetje goede wil tonen". Eigenlijk gewoon het boerenverstand gebruiken!

Patrijs van Salland zou graag zien dat steeds meer boeren werk maken van de biodiversiteit op hun bedrijf. Het is echt belangrijk dat er letterlijk en figuurlijk ruimte komt voor meer biodiversiteit.



U kunt trots zijn op uw beroep. U werkt op een unieke manier in verbinding met uw omgeving, vaak al van generatie op generatie. En u kunt bepalen hoe u die omgeving aan de komende generaties doorgeeft. Wat ons betreft mag dat dus best wat ruiger!

Mogen wij op uw steun rekenen?

Mede namens de patrijs, hartelijke dank.

Met vriendelijke groet,

*Patrijs van Salland*

De werkgroep Patrijs van Salland gevormd door:

IVN Wijhe en Raalte, Vogelwerkgroep IJsselstreek en vier Wildbeheereenheden uit Salland en wordt ondersteund door Agrarische Natuurvereniging Groen Salland.